



Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. (Lc 8,15)

In kristelijk vertrouwen op een weerzien bij de Heer, gedenken wij de Heer

Arthur Libert HERREGODS

weduwnaar van Marie-Therese Couvreur

oud-strijder 14-18, Vuurkruiser, lid van talrijke godsdienstige en vaderlandse verenigingen
geboren te Nederbrakel op 13 september 1892 en overleden te Leest op 14 juni 1971, gesterkt door het sakrament van de zieken.

Een mensenleven duurt zeventig jaar,
of tachtig als wij krachtig zijn.
Het meeste daarvan is kwelling en kommer
en snel komt het uur van vertrekken.
Leer ons daarom onze dagen waarden
en zo te komen tot wijsheid van hart.

(psalm 90)

Heer, leid de dode binnen in het licht waarin
Gij woont,

Toon hem voor altijd Uw aangezicht

Troost hen die treuren om hun doden

Maak ons gevoelig voor het leed van anderen.

(Gebeden voor elke dag)

Wij danken de Vader in de hemel
die ons in onze vader op aarde
een afstraling heeft gegeven van zijn goedheid.

Wij nemen afscheid van een schoon mens : Zijn rechtschapenheid, zijn rustige goedheid voor iedereen, zijn trouw tot in het kleine, zijn liefde voor het sobere en het eenvoudige, zijn levenslust, zijn diep geloof beleefd in de dagelijkse eucharistie : eigenschappen die zijn schoon karakter eigen waren.

Vader, dat beeld van u begeleide ons en strekke ons tot voorbeeld en licht alle dagen van ons leven.

Mijn zuster Margriet, dank om wat U deed voor onze kinderen, heb dank ook voor uw toegewijde zorgen. Jarenlang deelden wij samen lief en leed. Ik blijf bij U in uw eenzaamheid.

H. Maria bid voor ons in het uur van onze dood.

De families HERREGODS-PIETERAERENTS danken u voor uw blijken van deelneming.

Drukkerij ARIJS, Kluisbergen