

En als het huis van dit aards verblijf instort, wordt ons een eeuwige woning in den hemel geschonken.

(Prefatie van de Dodenmis).



Bid voor de Ziel

van den

Zeer Eerwaarden Heer

ARTHUR, PETRUS HERREGODS

Derde-Ordeling van St Antoniuscollege

geboren te Nederbrakel 25 Juni, 1894
Priester gewijd te Gent 29 Mei, 1920

Leraar aan het St Antoniuscollege
te Ronse 13 September, 1920

Superior aldaar 22 Augustus, 1929
Pastoor-Deken van Ronse 20 Juli, 1945

en aldaar godvruchtig overleden den 4 Februari 1948, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Als een forse boom, die plots wordt neergebliksemde, stortte hij dien namiddag in. Levenslustig en opgewekt betrad hij de feestzaal.... als een wrak werd hij er buiten gedragen. Hoe fel klonk hier weer de vermaning over de broosheid van het menselijk bestaan!

Doch na dien eersten schok, die ons deed sidderen, kwam het serene beeld van dit edel priesterleven ons vóór den geest: de knappe Professor met zijn heldere betogen en zijn innemende gemoedelijkheid; de eminente Superior met zijn grote leidersgaven en zijn practischen zin; de goede, wijze Pastoor-Deken, die niemand kwetste, iedereen, vooral de schamelen, met raad en daad hielp, de man van de verzoening en van de eendracht. Wie met hem in aanraking kwam, waardeerde hem; wie hem van naderbij kende, werd gesticht door zoveel schoons dat hij schuil hield onder den mantel van eenvoud en bescheidenheid, maar des te zuiverder glansde voor wie dieper keek.

drukk. dubar, ronse

Mijn goede Moeder, van wie ik, na God, het beste kreeg dat mijn leven schoon maakte, ik dank u voor uw heerlijk voorbeeld; mijn dierbare familie, met wie ik zo innig samenleefde en die nu schreit om mijn haastig heengaan, buig u, zoals ik, voor Gods vaderlijken wil: dan komt rust, gelatenheid en gezeging van het snerpand wee. Mijn beminde parochianen, voor wie ik alles veil had, voor wie ik graag nog lang mijn beste krachten had besteed, weest vroom en eendrachtig; geen beter blijk van dank kunt ge mij geven. Mijn geliefde medebroeders in het priesterschap en mijn goede vrienden, in wier gezelschap ik zoveel genoeg vond, laten we verenigd blijven in gebed, tot het ons allen gegund wordt samen te zijn in den hemel.

Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
(300 dagen aflaat.)

De familiën HERREGODS en

PIETERAERENTS,

*betuigen u haar innigen dank
voor uw deelneming en gebeden.*