

Kom ons ter hulp, o Heer, wend Uw aangezicht van ons niet af in de dagen der beproeving, help en bevrijd ons. Ps. 43



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

AUGUST HERREGODS

geboren te Deftinge, de 12 juli 1874 en er zachtjes in de Heer ontslapen de 28 februari 1957.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en de pauselijke zegen.

De mens mag maar weinig op eigen kracht betrouwen, want uit zich zelf is hij zwak en onstandvastig. Op God vertrouwd is echter op de rots gebouwd. Met Gods kracht in zich kan hij het zwaarste en lastigste torsen. Heldhaftigheid wordt van tijd van hem gevraagd en het brengen van het levensoffer kan zijn hoogste verdienste uitmaken. Doch God is altijd naast hem en in hem om te helpen.

Troostvolle waarheid die een mens opbeuren kan in de moeilijke levensstonden! Hoe goed doet het te weten dat God tegenover hem staat niet slechts als een moeder om alle onheil van hem af te weren, maar dat Hij in hem staat als het hart dat hem in het zijn bewaart.

Almachtige, eeuwige God, troost van de bedroefden, sterkte van de lijdenden: laat de smeekbeden van alwie, uit welke nood ook, tot U roept, tot U geraken, opdat zij zich over de bijstand van uw barmhartigheid verblijden.

Laat de ziel van uw opgeruimde en goede dienaar gaan in vrede want zijn ogen hebben uw Heil gezocht dat Gij bereid hebt voor alle volken.

Dat de engelen hem ten paradijze geleiden om samen met de afgestorven geliefden te genieten van de eeuwige troost en rust in God.

Maria, Koningin en Moeder, spreek voor de ziel van uw dienaar ten beste bij God.



De familiën

HERREGODS en VAN NIEUWENHOVE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. DE CROO-GUNS, Deftinge