

Mochten de engelen zijn ziel opnemen en naar het paradijs geleiden, omdat hij in U geloofde en op U vertrouwde !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## CYRIEL HERREGODS

Lid van de Bond van 't H. Hart

geboren te Defftinge, de 9 November 1876 en er godvruchtig overleden de 1 Juli 1954, versterkt door de laatste H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Slechts weinigen hebben het geluk een hoge ouderdom te bereiken, vrij van ziekte en kwellingen. Meestal bezoekt de Heer ons door het lijden, om ons te louteren in afwachting van de vereniging met Hem.

Zalig zij die met geduld pijnen en smarten kunnen dragen naar het voorbeeld van hun Meester. Hoe rijk wordt men niet aan verdiensten ! De liefde wordt sterker en volmaakter langs de weg van het offer.

Hoe goed had de duurzame overledene dit begrepen. Lichamelijk lijden werd hem niet gespaard in de laatste levensjaren en hevige pijnen waren zijn deel in de laatste levensmaand. Stichtend was het hem te horen zeggen : « O. L. Heer heeft veel meer geleden dan ik ». Zijn gedachten gingen naar den gekruisigde en daaruit haalde hij moed, geduld en gelatenheid.

Met vreugde ontving hij het priesterlijk bezoek, de troost en de hulp van de genademiddelen der Kerk.

Op den vooravond van het feest der Bezoeking is Maria haar dienaar komen halen om hem te laten delen in de hemelse vreugden. Zij trekt haar kinde-

ren aan, geleid ze, legt in hun harten het onmisbaar gebed en voert ze naar haar Zoon, om de vereniging met Hem te verwezenlijken. Zalig de zielen die haar oproep beantwoorden en zich bereidwillig wegschenken aan den Heer.

Duurbare broeder en zuster, geliefde familieleden, hartelijk dank voor uw vriendschap en zorgen. Weest mij indachtig in uwe gebeden en vooral in de H. Mis. Ik bid ook voor u bij den almachtigen God.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

---

---

De familie HERREGODS,

De familie VAN NIEUWENHOVE,

*zeer gevoelig aan de genegen blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijke rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene*

DANKEN U VAN HARTE.

---

---

Uitg. Raf. Cromphaut, Gemeldorp