

Met Maria vol verlangen, wil mijn harte U ontvangen.  
Edward Poppe.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

# EMILIE HERREGODS

geboren te Delftinge, de 3 mei 1872 en er godvruchtig overleden de 30 juni 1956, versterkt door de H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid der Congregatie O. L. Vrouw en van de Derde Orde.

De Heer heeft zijn trouwe dienares ten hemel geroepen om haar na een verdienstelijk en echt christelijk leven de kroon te schenken die Hij voor Zijn geliefden heeft weggelegd.

Een schone ziel is heengegaan die aan God in haar leven de plaats inruimde die Hem toekomt. Tot uitputting van krachten toe kwam zij elke zondag naar de kerk om er de H. Mis bij te wonen. Hoevelen hebben haar niet bewonderd omdat zij die lange weg naar de kerk, aan de arm van haar geliefden, op zulke hoge leeftijd nog wou afleggen. Een voorbeeld voor velen die zich al te vlug van die heilige plicht ontslaan.

Hoe hield zij van de communie. Er ging geen zondag voorbij of zij wou aanzitten aan de heilige Tafel. En het was haar een grote vreugde de heilige communie thuis te ontvangen telkenmale zij aan de oude mensen werd gebracht. « Met Maria vol verlangen, wil mijn harte U ontvangen ! » Schone hunker der ziel die weet wat de vereniging met God betekent en welke kracht de mens daaruit haalt.

Liefde voor de goede Moeder uit de hemel vulde haar hart en met vertrouwen keek zij naar de patrones van Gemeldorp om bij haar steun en opbeuring te krijgen.

Sommige mensen verwezenlijken het ideaal van de Eucharistische Kruistocht en bewaren het door-

heen het leven, al hadden zij het geluk niet daarin als kind te worden ingelijfd.

Haar familieleden zullen dankbaar de goede zuster en tante gedenken die zich in het huishouden geen rust gunde, doch voortdurend bekommerd was om al haar geliefden.

De Heer lone zijn dienares om haar schoon voorbeeld.

Maria geleide haar naar de troon der Barmhertigheid.

---

---

*Een milde troost waren ons wublijken van christelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zo dierbaar was.*

*Daarvoor danken U innig :*

De familiën HERREGODS en  
VAN NIEUWENHOVE.

---

---

Uitg. Raf Cromphaut, Gemeldorp