

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...
Ik zal met blij verlangen
mijn loon uit Gods hand ontvangen !

†

GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Firmin, Clement, Libert HERREGODS

Geboren te Nederbrakel op 8 januari 1905
en in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Franciscus te Oprakel op 24 juli 1987,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Koninklijke Harmonie
« De Eendracht » te Brakel.

In volle vakantietijd, de tijd waarin zovelen
rust gaan zoeken, is Libert naar de eeuwige
rust hierboven heengegaan.

Het signaal voor zijn afscheid werd vrij on-
verwacht gegeven, want tot de laatste dag
bijna is hij actief geweest.

Rijkgevuuld is zijn leven al die tijd geweest.
Het heeft gestaan in het teken van het brood,
het dagelijks brood dat hij voor velen mee
bereiden mocht. In het brood lag het beeld

van zijn leven : offervaardig en bereidwillig,
dienstbaar en minzaam voor familieleden en
vrienden. Velen heeft hij er opgeleid om in
dienst te staan van het dagelijks brood ; het
was zijn fierheid en zijn vreugde.

Met de vogels vooral was hij een beste
maat : Wie met hen omgaat als met vrien-
den en hen beluistert, hoort in eigen hart
het lied van het leven, de harteklop van
heel de schepping.

Liefde voor de sport hield zijn hart jeugdig
en fris en zijn geest meelevend en sociaal.
Hij was een gelukkig man met zijn familie,
zijn zoon en zijn kleindochter.

Bemide familie, zoek niet elders, in vader,
grootvader en oom hebt gij een blijvend voor-
beeld van schoon en plichtbewust leven,
begeleid hem met uw gebed tot aan de poort
van de hemel, alwaar de eeuwige vreugde
zijn beloning moge zijn.

De families

HERREGODS, PIETERAERENS,

danken U.

Namis : dinsdag 25 augustus om 19.30 u.

Rouwleiding RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel