

Ons lijden gaat voorbij, maar ons loon zal eeuwig
duren. (H. Augustinus)



In deze Eucharistieviering verenigd
bidden wij om opneming
in het eeuwig Vaderhuis
van de Heer

GEORGES HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw

Mathilde Modde

geboren te Everbeek op 1 december 1896
en er godvruchtig overleden
op 12 november 1973,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Het was een goed mens, een trouwe echtgenoot,
een zorgzame vader en vriend voor iedereen. Dit
is heel veel gezegd, maar het is de waarheid.

Veel schone dagen in gezondheid en werklust heb-
ben zijn leven verblijd. Beproevingen zijn hem ook
niet gespaard gebleven; maar hij heeft geleden als
een deugzaam man, die wist dat het lijden in de
wereld is en dat hij zijn deel moest dragen zonder
het te verwerpen of te vervloeken. Hij heeft aan-
vaard in christelijke berusting.

Met de bedroefde echtgenote, kinderen, familie
en vrienden kijken wij over de dood heen en bid-
den vol vertrouwen met de Heer: «God, Schepper
en Verlosser van alle gelovigen, schenk aan de
ziel van uw dienaar vergiffenis van alle kwaad;
opdat hij de kwijtschelding, die hij altijd verlangd
heeft, door onze smeekbeden verkrijge.»

H. Jozef, patroon van de parochie, bid voor ons.

De families HERREGODS, MODDE,
BUYDENS en COECK
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde