



In al onze onmacht bij het pijnlijk heengaan vragen wij om dankbaar te gedenken het leven en werk van

DE HEER

## GEORGES HERREGODS

weduwnaar van mevrouw  
Maria-Eudoxie D'Haenens

Geboren te Deftinge op 25 januari 1913 en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek te Geraardsbergen op 15 juni 1990, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Ere Veldwachter van Lierde  
Oud-Strijder Krijgsgevangene N.V.O.K. Deftinge  
Secretaris Krijgsgevangenen N.V.O.K. Deftinge  
Verermerkt met verscheidene Militaire en Burgerlijke eretekens.

Wij zullen onze goede vader erg missen. Hij was de spil, het hart, en de warmte van ons huis.

Een bruisend temperament, maar een teer-gevoelig en meelevend hart.

Wie had durven denken, dat deze vrolijke, levenslustige persoon zo plotseling zou heengaan. Voor hem is het weliswaar een geluk, dat hij geen lange lijdensweg behoefde door te maken, doch voor de achterblijvenden is de schok enorm groot.

Als veldwachter respecteerde hij ieders me-

ning of godsdienstige overtuiging. Zonder onderscheid te maken van stand of kleur, een reden te meer om deze te eerbiedigen. Zijn lijdensweg heeft hij aanvaard op de manier die hem eigen was, zonder klagen, kermen of kreunen heeft hij alle morele en smartelijke beproevingen doorstaan.

Hij mocht terugblikken op een hard, actief, en zeer gevuld leven als veldwachter van Deftinge, daarna Hemelveerdegem en eindigen met de fusie Lierde.

Het lijden en de beproevingen hebben van hem geen verbitterd mens gemaakt, maar eerder opengesteld voor de rijkdom van de vriendschap en dienstbetoon.

Actief zoals hij was, duizenden parochianen, vrienden, kennissen, hebben het aan den lijve ondervonden hoe dagelijks Georges "De Champetter" iedereen te woord stond om een daadwerkelijke oplossing te vinden, of een raad te geven aan de zovele vragen die hem gesteld werden.

Niets was voor hem te veel om de Lierdense bevolking uit de dagelijkse beslommeringen te halen. Hij was een wonder van goedheid, hij was liefde, die altijd alles gaf en nooit iets terugwilde.

Na het heengaan van zijn geliefde echtgenote, vond hij troost bij zijn kinderen en kleinkind, die hem een rijkelijke oude dag bezorgden. Onafscheidelijk bleven zij. Een mijlpaal in zijn geschiedenis was de inzet en de werking van de bond der Oud-Strijders - Krijgsgevangenen. Alle gedienden zouden da-

gen nodig hebben om de onvergetelijke herinneringen aan werkende "Georges" op te halen; zijn heengaan laat daar ook een leemte na, en slaat een diepe wonde in het hart van zijn makkers / Oud-Strijders -Krijgsgevangenen.

Sandra, mijn enige kleindochter, in wie ik al mijn hoop stelde, zal het nu zelf moeten waarmaken, zonder haar boma. Hopelijk zal deze ontbrekende schakel uit de geoliede ketting niet beletten dat jij je verdere studies tot een goed einde zult brengen, en de hartewens van je boma in vervulling zult brengen. Een doel: Slagen in het leven.

Geliefde kinderen, kleinkind en familie. ik dank U voor al de voldoeningen, de vreugde en de liefde mij geschonken. Wees nu meer dan ooit de troost en de sterkte onder elkaar. Wij waren samen zo tevreden en gelukkig. Ik heb slechts geleefd voor U, opdat we het samen mooi en goed zouden hebben. Blijft goed voor elkaar en gedenk me in een vroom gebed.

De families Herregods, D'Haenens,  
De Borre en Vercleyen

danken u voor uw kristelijk medevoelen  
en voor uw gebed in deze moeilijke dagen.

---

Uitg. Miserez, Deftinge  
Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt 054-501059

