

†

Bid met ons in deze eucharistieviering
voor de Heer

HENRI HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw Alice MARTENS

geboren te Nederbrakel op 5 augustus 1904 en
overleden te Knokke-Heist op 20 december 1979,
bediend met de troostmiddelen van ons geloof.

''God, Gij hebt ons, mensen,
niet gemaakt voor het lijden
maar Gij wilt dat wij ermee leren leven,
en dat wij, terwijl we lijden,
liefhebben tot het einde toe...''

(W.B.)

Wij buigen het hoofd
voor het mysterie van lijden en dood,
waarmee wij zo onverwacht en zo pijnlijk
geconfronteerd worden.
Geboorte en dood, twee uitersten
die in werkelijkheid dicht bij elkaar liggen.
Daartussen verloopt ons leven
met zijn goede en kwade dagen.
Kerstmis spreekt ons van de geboorte,
de harde werkelijkheid
brengt ons in contact met de dood.
Toch zal de Verlosser alle duisternis
van onze lijdensweg verdrijven.

Vanuit dit diepe geloof, Heer,

willen wij U danken voor alles
wat Henri voor ons en zijn medemensen
betekend heeft.

We danken U voor al het goede
dat wij bij hem mochten ontdekken.
Velen hebben zijn geduld en begrip
als een weldaad ervaren.

Mocht de goede God nu ook voor hem
mild en barmhartig zijn
en hem opnemen in zijn eeuwige liefde.

Heer, geef hem de eeuwige rust!

De families

HERREGODS, MARTENS, DEPESEMIER
en BILLIET

danken u van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.

begr. m. rotsaert - heist - eddy-druk p.v.b.a.