

*Veel gelukkige jaren waren we samen.
Samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent
moeten we zonder jou verder ... dus alleen.*



Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herinnering
de Heer

Hubert Herregods

weduwnaar van mevrouw **Julia De Vlaminck**
echtgenoot van mevrouw **Maria Van Der Stuyft**

geboren te Hemelveerdegem op 18 oktober 1912
en er godvruchtig overleden op 31 oktober 1996
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Gewezen eerste schepen van Hemelveerdegem
Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940 - 1945

De families

Herregods, De Vlaminck, Van Der Stuyft,
De Boe, Keppens, Van Damme.

Wij danken U oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medeleven.

"Toen ik klein was, was pepe voor mij de man met zijn grote traktor en zijn vele koeien. Voor mij was hij toen al een oudere man, maar mijn pepe ging zeker honderd jaar worden. Wanneer ik dan bij hem en oma ging slapen, mocht ik alle dagen mee met de traktor. Want ja, pepe en ik gingen de koeien gaan eten geven. In de namiddag ging hij wat slapen en toen hij wakker werd, gingen we terug naar buiten. 's Avonds had ik van hem de eer gekregen om mijn 4 kalfjes terug naar binnen te doen. Bij het eten mocht ik dan altijd zijn glas bier uitschenken en 's avonds bij de T.V. mocht ik ook altijd zijn laatste borreltje gaan halen.

Toen ik ongeveer 12 jaar was, was hij nog altijd pepe maar toch al met minder koeien. Pepe vertelde mij toen alles over de oorlog, waar hij geze-ten had, hoelang hij gevangen zat. Ik was dan ook heel fier dat mijn pepe een oudstrijder was.

Het laatste jaar schoten er nog maar een paar koeien over en pepe was ook een flink stuk ver-anderd. Hij kon niet meer zo goed lopen, moest naar 't hospitaal. Ik zag hem nu ook minder dan vroeger en ik verschoot dan ook telkens weer toen ik hem zag. Het was wel nog altijd mijn pepe maar toch mijn pepe van vroeger niet meer. Toch heb ik nog altijd die goeie herinneringen bij mij en die zullen dan ook altijd bij mij blijven."

Line Herregods, zijn petekind van 15 jaar

Drukkerij De Vos - Overboelare - 054/41.84.34
Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem 054/41.13.67