

Geef haar. Heer. de eeuwige rust; en moge het dierend
Licht haar verschijnen!

†

WEES IN UW VROOM GEBED INDACHTIG DE ZIEL
VAN MEVROUW

IRMA HERREGODS

WEDUWE VAN MIJNHEER CYRIEL CLEMHOUT

GEBOREN TE RONSE, DE 4 JULI 1890 EN GODVRUCHTIG
OVERLEDEN TE GERAARDSBERGEN, DE 23 MEI 1953
VERSTERKT DOOR DE LAATSTE HEILIGE SAKRAMENTEN
LID VAN DE CONFRERIE VAN DE GELOVIGE ZIELEN

Wij danken U. Heer. Meester van leven en dood, omdat
Ge ons zo een goede. voorbeeldige Moeder hebt gegeven.
Wij danken U om haar zó stichtend overgaan tot een beter
leven.

Ge weet Heer. hoe de liefde die wij haar toedroegen de
smart der scheiding hard maakt. Maar vol geloof en ver-
trouwen bidden wij: "...Wanneer het uur van scheiden zal
slaan. wanneer de dood ons in rouw zal dompelen. zullen
we allen. zij die heengaan en zij die achterblijven onder-
worpen wezen aan Uw eeuwige raadsbesluiten..." Wat
U behaagde is geschied. Uw Naam weze gezegend in
eeuwigheid.

Mijn lieve Kinderen. houdt moed; 't geloof bezielde ons
leven. de hoop trooste onze scheiding. Eerwaarde Zusters
Simonne en Raymonda dank om uw goede zorgen en op-
rechte toewijding. Ik weet dat ge niets hebt gespaard om
mij in mijn ziekte te verlichten en mij steeds troost en op-
beuring te schenken. Thans sta ik voor de troon van God.
de Albehoeder. door het gebed zijn wij met elkander ver-
enigd. blijft dus hopen op Gods wijze Voorzienigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

De Schuyteneer-Mahauden. Lessensestr., 12, Geraardsb.

*Mijnheer en Mevrouw Jules Clemhout-Tuypens en hun
kinderen Marc en Luc;
Mijnheer en Mevrouw Georges Clemhout-Sadones;
De Familien Herregods, Clemhout, De Nollin;*

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun dierbare
afgestorvene,*

Danken U.