

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!



TOT ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

IRMA-GERMAINE HERREGODS

Geboren te Nederbrakel,
de 6 September 1904, en godvruchtig overleden te
Aalst, de 21 Maart 1954

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



Het was Gods bedoeling de mensen te maken en ze reeds op aarde gelukkig te zien. Dit plan hebben de mensen zelf in de war gestuurd. Daardoor werden ziekte en dood hun deel. Maar na de verlossing door Gods Zoon, Jezus-Christus, zijn ziekte en dood juist de weg geworden om te komen tot dezelfde glorie waartoe Jezus op de eerste Paasdag verzezen is.

In die overtuiging heeft de duurzame overledene al haar ellende en miseries, haar ganse ziekte en grote pijn gedragen. Daarom zal ze O. L. Heer haar met grote liefde, hebben deelachtig laten worden aan het eeuwige en hemelse geluk. Na een leven van veel beproevingen, gedragen uit liefdevolle onderwerping aan Gods Wil, wacht haar de kroon der zaligheid.

Duurbare Familieleden en Vrienden, treurt niet om mijn heengaan. Mijn pijnen werden zo scherp en mijn leed zo groot. Blijft mij steeds in vrome gedachtenis gedenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

R.

I.

P.



De Familie HERREGODS ;

De Familie VAN GYSEGHEM,

*bieden UEd. hun oprechte dank
voor de blijken van deelneming
betoond bij de smartvolle rouw die
hen treft.*

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle.