

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven. Symbolum.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Leonie HERREGODS

echtgenoot van

Mijnheer Cyriel DE BORRE

geboren te Delft den 3 Juni 1883 en godvruchtig
overleden te Sint Martens-Lierde den 11 Decem-
ber 1943. Versterkt door de H. H. Sacramenten der
stervenden.

Zij heeft onder ons gewoond als een engel van
vrede, altijd minzaam en gedienschtig, altijd goed en
toegevend, zoo liefdevolle moeder als verkleefde
echtgenoot. God beminnen en Hem dienen was
het richtsnoer van haar leven. De stem van Jezus
heeft zij gehoord en begrepen, en te midden der
hedendaagsche onverschilligheid is zij getrouw ge-
bleven aan de liefde en den dienst des Heeren.

O God, gij hebt als een storm weggenomen die
wij zoo zeer beminden; zij die ons gelukkig maakte
is verdwenen in eenige oogenblikken, zooals de
wolk door den wind weggedreven. Job XXV. 19.

O Maria, op U heb ik mijn betrouwen gesteld,
wees mijne voorspreekster bij den oppersten Rech-
ter.

Duurbare echtgenoot, lieve dochter, schoonzoon,
kleinzoon en bloedverwanten, vaartwel! De goede
God roept mij tot Hem, doch bewaart mijn aanden-
ken in uw hart, Wandelt getrouw in de vrees des
Heeren en bemint elkander, zoo zal Gods zegen u
volgen. Hebt dank voor uwe trouwe zorgen en ver-
geet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afluat.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën DE BORRE en HERREGODS,

zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
en gebeden bij het afsterven van hunne teergeliefde
echtgenoot, moeder, zuster, schoonzuster, tante en
bloedverwante,

DANKEN U.