



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

**Magdalena HERREGODS**

weduwe van de Heer

Jozef LIMPENS

geboren te Nederbrakel op 31 juli 1908  
en godvruchtig overleden te Maarkedal  
op Allerheiligen 1991,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.



De families

HERREGODS, LIMPENS,  
DE PESSEMIER, COESENS,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis :  
vrijdag 29 november 1991 om 19.30 uur.

*Gij zijt zo stille heengegaan  
alsof ge ons niet wou storen  
zoals ge alles hebt gedaan,  
want niemand moest het boren.  
Zelfvergeten, altijd klaar  
om anderen te helpen, daar.*

*Een leven lang hebt ge gegeven  
alles wat men geven kon.  
Een voorbeeld in ons jonge leven  
en een hart warm als de zon.  
Zelfvergeten, altijd klaar  
om anderen te helpen, daar.*

*De Heer zelf zal nu zorgen  
dat ge voor altijd gelukkig zijt  
en toch weet ik dat vandaag en morgen  
gij nog altijd bij mij zijt  
en als het soms wat moeilijk gaat  
weet ik dat gij bij me staat.*

Hugo

---

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel  
Druk, Devleeschouwer en Zn., - Brakel