

« Hoe blij was ik toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis
nu mag mijn voet
Uw poorten binnentreden. » (Psalm 122)

SAMEN VERENIGD IN GEBED
NEMEN WJ AFSCHIED VAN

Margriet HERREGODS

Ze werd geboren te Nederbrakel op 12 juni 1899, als dochter van Camiel Herregods en van Theresia Pieteraerents. Ze was ongehuwd en leefde achtereenvolgens te Nederbrakel en te Ronse. Haar levensavond sleet ze te Leest. Ze overleed te Mechelen op 30 juni 1983, omringd door haar pleegkinderen en gesterkt door de Zalving van onze Moeder de H. Kerk.

Een leven op de achtergrond, zonder schijnbaar rendement, maar rijk aan waarden die de wereld overstijgen. « Tante » Margriet was een sterke persoonlijkheid, streng voor de anderen, maar vooral voor zichzelf. Zij gaf graag en in haar edelmoedigheid was ze bereid tot de grootste offers. Ze was ook zeer moedig in pijnlijke momenten. Het gebed was haar houvast. Ze was vertrouwd met de gedachte aan de dood en aan haar doden. Ze gaf dan ook haar leven bewust uit de handen, wetend dat iemand op haar wachtte.

« Gods zegen moge rusten op allen
die vriendelijk voor ons zijn geweest
die voor ons hebben gezorgd
voor ons gewerkt hebben
ons gediend hebben
en hun brood met ons hebben gedeeld. »
(Gelovig samenzijn.)

Heer Jezus
als een graankorrel
zijt Gij in de aarde gevallen.
Laat ons niet te zeer gehecht zijn
aan eigen leven en comfort,
laat ons leven iets betekenen voor elkaar,
maak ons fijngevoelig
voor het leed van de anderen.

De Heer geve haar de eeuwige rust.

Wij danken U van harte
voor uw meelevens en uw gebed.

Familie HERREGODS.

Begrav. - Drukkerij Plasqui, Dorpsstraat 66,
2931 Leest. Telefoon (015) 21.80.23.