

Sterven is ter ruste gaan
Moe van aardse zaken,
Om in d' eeuwigheid voortaan
Bij de Heer t' ontwaken.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

MARIE HERREGODS

weduwe van de Heer

Roger Leroy

geboren te Everbeek op 26 januari 1903 en overleden te Zegelsem op 11 maart 1969, gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Deze vrouw is letterlijk ter ruste gegaan, moe van aardse zaken. Zolang zij kon heeft ze als een bekommerde echtgenote en zorgzame moeder gewerkt.

Een lange ziekte heeft haar voorbereid op een eeuwige rust. Haar dood is geen dood, maar een verandering van woonplaats, zij rust in eeuwigheid bij de Heer.

Mijn goede Paul, te vroeg is uw vader ons ontvallen en graag was ikzelf nog enkele jaren bij u gebleven. Met droefheid verlaat ik u, moge mijn herinnering echter levendig bij u blijven, want wie zijn moeder gedenkt zal niet mislopen.

Beste broer en dierbare familieleden, gedenk mij in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van onze parochie, bid voor mij.

De familiën

**HERREGODS-BUYDENS en
LEROY-SOETAERT**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek