

*'n beetje,
sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je;
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een goede keer, dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Tot vroom aandenken aan

Paula HERREGODS

weduwe van Achiel VAN MAELDERGEM
geboren te Nederbrakel op 11 september 1910
en overleden te Ronse op 15 februari 1997,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families

HERREGODS, DEPESEMIEER,
VAN MAELDERGEM LIMPENS

danken u voor uw aanwezigheid en uw gebed.

Namis: vrijdag 28 februari 1997 om 18.30 u.

Rouwleiding Piteraeerents, Brakel 055/42 34 86 en 42 31 66
d&d DRUKKERIJ Kasteelstraat 21, Brakel 055/42 34 39

*Vandaag nemen wij afscheid van een goede en lieve
moeder en grootmoeder.*

*Diep gelovig als ze was, vond ze in haar dagelijks
gebed steun om lief en leed in het leven te dragen.
Nederig, gediensstig en geduldig, zo was zij;
vriendelijk en opgewekt, zacht in de omgang, er-
op bedacht om niemand pijn te doen.*

*Als een goede huismoeder droeg ze zorg voor haar
gezin. Haar kinderen en kleinkinderen waren haar
trois.*

*Met de dood van pépé, negen jaar geleden, kwam
er een stilte in haar leven. Een zwakkere gezond-
heid deden haar krachten afnemen. En het ploise
verlies van haar kleinzoon en metekind was ook
een pijnlijke schok.*

*Nu is mémé heengegaan, in alle rust en overgave
zoals het een christen past.
Zij is schoon gestorven, omdat ze schoon geleefd
heeft.*

*M'n lieve kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, ik dank u voor al uw zorg en goedheid,
voor al uw vriendschap en genegenheid. Draag nu
zorg voor elkaar.*

*Heer, onze God, wij hielden van mémé zoals ze
was.*

*Meer nog dan wij, houdt Gij van haar.
Laat haar nu over de dood heen thuiskomen bij
U. En laat haar vrede vinden bij U, met allen die
ons zijn voorgegaan.*