

Wij hebben hem steeds bemind, verlaten we hem nu niet, maar brengen we hem door ons gebeden in het Hemels Vaderland. H. Aug.

† ZALIGE GEDACHTENIS †
van Mijnheer

PROSPER HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE DE PESSEMIER

Geboren te Nederbrakel,

de 14 Januari 1869 en er godvruchtig overleden
de 1 Januari 1951,

gesterkt door al de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Lid van den H. Hart-Bond en van het
Xaverianen-Genootschap.

Onze goede Vader en Echtgenoot is niet meer bij ons en onze harten bloeden, onze ogen door tranen verduisterd omdat wij nu maar pas beseffen welk een leemte dit afsterven in ons leven heeft teweeggebracht; hoe arm het ouderlijk huis waar vader verdwijnt.

Wij hadden een echtgenoot en vader naar het Hart van God en naar de wens van ons hart; goed, liefdevol en toegewijd was zijn leven voor ons, en daarom danken we God, niettegenstaande onze tranen, dat Hij ons zulk een vader schonk. Maar ook bij den evenmens was onze dierbare afgestorvene in achtung en aanzien, want hij was steeds met iedereen minzaam, vriendelijk, gediensig. Daarom blijft zijn aandenken in zegening.

Duurbare Moeder, lieve Kinderen, mijn uur is geslagen: alhoewel ik U zichtbaar verlaat, blijf ik steeds met U verenigd, door mijn voorbeeld en uw gebed. Wandelt in mijn voetstappen van goede kristenen en de God van vrede zal bij U blijven. Vaart allen wel. Bidt voor mij, tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus en Maria wees mijn zaligheid.
De 4 Akten a. u. bl.

Mevrouw Prosper Herregods-De Pessemier;
Mr & Mevr. Henri Herregods-Martens;
Mr & Mevr. Jozef Limpens-Herregods en kinderen;
Mr & Mevr. Ach. Van Maeldergem-Herregods en kinderen;
Mr & Mevr. Clemant Herregods-Van De Vyver en kinderen;
De Familiën Herregods, De Pessemier, Coesens en Watté,



Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond, bij hun smartvolle rouw.

Druk. Jos. Radys - Galle, Nederbrakel