

Weest getrouw tot den dood en Ik zal u de kroon des
levens geven. Apoc.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Theophile Herregods

weduwnaar van Mevrouw

Clementine BUYDENS

geboren te Nederbrakel, den 18 December 1869 en
overleden te Everbeek St Jozef, den 3 November 1945.

Voorzien van al de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk
en den Pauselijken Zegen " in articulo mortis. „

Hij was een goed echtgenoot en vader, voorzichtig in
zijn handel, verkleefd aan den godsdienst. Droevige en
smartelijke dagen heeft hij beleefd en rusteloos nachten ge-
teeld; maar het lijden in dit vergankelijk leven is niets ver-
geleken met de toekomstige heerlijkheid die ons zal ge-
openbaard worden.

Dat verstond de dierbare overledene zoo goed en door
de genade van het H. Sakrament der zieken gesteund,
heeft hij moedig en gelaten zijn kruis gedragen in vereeni-
ging met den goeden Meester die ons het voorbeeld heeft
gegeven opdat wij Hem zouden navolgen.

Mijne lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat u,
mijn afscheid valt u pijnlijk: doch troost u en denkt dat ik
met uw moeder in den hemel leef. Blijft verenigd in de
goddelijke liefde, dient God al de dagen nws levens en
bidt voor mij.

Beminde Dochter, met een engelachtig geduld hebt gij
steeds door uw tedere zorgen, mijn langdurig lijden ver-
zacht. De Heer Zegene er u om en schenke u troost in
de grievende smart van onze scheiding.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

Barmhartige Jezus. geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Drukkerij Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeen-
de deelneming bij het overlijden van onze teergeliefden
vader, schoon-vader, groot-vader, broeder, schoon-
broeder, oom en bloedverwant

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën HERREGODS, BUYDENS
en DE KONINCK,