



In gebed, H. Mis en christelijk leven gedenken
we de zielerust van de heer

THEOPHIEL HERREGODS

echtgenoot van mevrouw

EMMA VANDER STICHELEN

geboren te Deftinge de 12 februari 1898 en zacht
in de Heer ontslapen te Geraardsbergen de 10 no-
vember 1969, gesterkt en voorbereid tot de ont-
moeting met de Heer, door de Sacramenten van de
zieken.

Als wij ons niet kunnen voorstellen dat God zó
goed voor ons zal zijn, dat Hij ons zó belangrijk
vindt, openen wij dan ons hart voor het verwijt van
de Heer : " gij dwaalt, omdat gij noch de schriften
kent, noch de kracht van God ". Het geloof in de
kracht van God, bij wie niets onmogelijk is, doet
ons vertrouwen dat wij uiteindelijk voor het leven
zijn bestemd.

Ieder mens heeft z'n persoonlijke roeping in het
leven, en beleeft die roeping met eigen talenten.
Zó kenden we Theophiel als de man van de stille
toewijding, alles voor de harde arbeid, alles voor
vrouw en kinderen, en doorlopende aandacht voor
de kleinkinderen. Even eenvoudig was zijn geloofs-
leven. De wel-verdiende rust werd vroeg gestoord
door het begeven van die sterke lichaamskracht.
Zelfs in zijn ziekte vreesde hij iemand tot last te

zijn. De Heer kwam zijn trouwe vriend in stilte
halen : zijn taak was af, al het goede dat hij op de
wereld bewerkte zou eeuwig worden.

Bemide echtgenote, eenzaam en gebroken zal
de levensavond zijn. Heb moed, in uw gebed, in de
trouwe en genegen dank van kinderen en kleinkin-
deren zult ge troost en sterkte vinden om te gelo-
ven in en te volharden tot het eeuwig weerzien.
Dank voor alles.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik ga gerust naar
de Heer voor wat betreft mijn leven voor u allen.
Vaartwel, en leeft, en bidt, en bemint zoals u werd
voorgedaan. Moge moeder uw kommer en uw toe-
vlucht blijven. Genegen dank voor uwe toewijding.

Beste broer, zuster, bloedverwanten en vrienden,
uw geloof houdt contact met mij, en mijn gebed
zal trouw stand houden. De Heer zegene en beware
u allen in welvaren en schone familiale genegen-
heid.

Sint Ursmarus, mijn parochie-patroon, wees mijn
voorspreker bij de ontmoeting met de Heer.

De families

HERREGODS, VANDER STICHELEN,
VAN WAYENBERGE, DE POOTER,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge