



**IN DE VERWACHTING DER VERRIJZENIS
ONTSLIEP IN DE HEER**

DE HEER

Victor HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw

Julia GAUBLOMME.

Hij werd geboren te Nederbrakel op 29 december 1897 en ontsliep er zacht in de Heer op 23 januari 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Een in-goed mens is uit dit aardse leven heengegaan, terug naar zijn Schepper.

Hij was verstandig en blijmoedig, rijk aan doorzicht en stipt in het uitvoeren van zijn werk.

Gesneden uit één stuk kon iedereen op hem vertrouwen en steunen. Veel heeft hij gewerkt, veel mensen een helpende hand toegestoken. De laatste jaren van zijn leven genoot hij met zijn echtgenote een stille welverdiende rust.

Die rust werd omgezet in een eeuwige rust en een diepe vrede bij God. Met de goedheid en de glimlach op het gelaat is hij slapen gegaan.

Wij wachten biddend, tot wij hem weerzien bij het ontwaken in de hemel.

Verenigd met de heiligen in de hemel, bidden wij met Christus tot de Vader, dat Hij hem moge opnemen en voeren "ten paradijze".

De families HERREGODS, GAUBLOMME, PIETRAERENS en VAN WIJMEERSCH,

Danken U van harte voor de gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel