

nevel is 't niet meer voorbijgaan
van iets moois dat al volbracht is.
nevel is gelukkig haast niet meer bestaan,
niet meer moeten
en nog even mogen.
je was lang gebleven.
nevel is even
daarna.
ik zie haast nog je ogen.
nevel is : nog bijna.



Bidt voor de zielerust van de heer

Walther Leopold Herregods

Echtgenoot van Alma Morreels,

geboren te Hemelveerdegem op 4 oktober 1913
en er godvruchtig overleden op 4 november 1993,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Oudstrijder - Krijgsgevangene

De families Herregods, De Boe,
Morreels, De Boe
danken U voor uw bliken van medeleven
en voor uw aanwezigheid.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem
Begrav. Haustraete-Ritserveldt, Steenhuis

Zeldzaam zijn diegenen die mij spreken
wanneer ze bidden. Dikwijls zijn het wezen-
loos geprevelde gebeden, saai en vervelend.
Wat een verspilling van krachten ! Wat
een tijd verlies !
Een weinig liefde zou dit alles kunnen doen
leven: "Jezus ik hou van je omdat je zoveel
voor mij gedaan hebt".
(uit "Wanneer de Heer spreekt tot het hart"
van Gaston Courtois)

De dierbare overledene was een diepgelovig
man, wars van alle franjes maar recht naar
de kern van het ieven, relativerend daar
waar het moest, met een vleugje humor
daar waar het kon, een produkt van zijn
dorp en streek. Hij begreep wat het
betekent :

"Ge zult de Heer uw God beminnen met
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel
uw verstand. Dit is het grootste en eerste
gebod. En het tweede daaraan gelijk :
Ge zult uw naaste beminnen als uzelf."
(Mattheüs 22,37-39)

Zijn echtgenote en kinderen, heel zijn
leven stond er in het teken van. En in de
herfst van zijn leven, toen zijn krachten
langzaam afnamen, waren er zijn klein-
kinderen, waar hij zo fier op was. Maar
ook zijn broers, familieleden, en alle vrien-
den en kennissen, zij weten dat geen
inspanning hem te veel was. Daar waar er
nood heerste was zijn helpende hand.

Walther, pa, opa, goede vriend, dank voor
dit alles en tot weerziens bij de Heer.