

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest

†

Moge de Vader in zijn eeuwige vreugde
opnemen de ziel

van Mijnheer

ALBERT HERREGODTS

echtgenoot van Mevrouw

MAGDALENA GOSSE

geboren te St. Martens-Lierde, op 12 juni
1915 en overleden te Gent, op 22 januari
1970, gesterkt door de sacramenten der zie-
ken en de pauselijke zegen in het
stervensuur.

Hier, eindigt een leven van offer. Het le-
ven van een man die zijn gezondheid veil
had voor het welzijn van de zijnen. In de
meest moeilijke omstandigheden trok hij
ver van huis om in de mijn te gaan werken
voor het brood van vrouw en kinderen. Vlug
greep de beroepsziekte hem aan en onver-
biddelijk sleepte zij hem langs een lange
lijdensweg naar de dood.

Hier begint voor hem een nieuw leven.
Een leven van vreugde en geluk waaraan
geen einde meer komt. De Heer zal hem
lonen om dat offervaardig leven, en hij

die met Christus het kruis droeg tot het
einde toe, zal met Christus worden opge-
nomen in de heerlijkheid.

Mijn dierbare echtgenote, ik dank U har-
telijk om uw goede zorgen en kommervolle
toewijding, om uw liefde en trouw, die nog
zon hebben gebracht in mijn treurig be-
staan. Blijf mij steunen door uw gebed en
zoek troost bij de Heer, de enige die U
troosten kan !

Mijn beste kinderen, wees steeds een
steun voor moeder, houd van haar in mijn
plaats nu, help haar om vooral in deze
zware beproeving het kruis te dragen, bid
met haar voor mij.

Familieleden, vrienden mijnwerkers, en
gij allen die mij hebt gekend, ook van U
verwacht ik de steun van uw gebed, opdat
de Heer van het leven mij barmhartig zou
zijn bij het oordeel.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers,
bid voor hem,

Voor uw innige deelneming en
gebeden danken U beleefd :

De families HERREGODTS, MOTTE, GOSSE
en VAN WYMEERSCH.