

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden bevrijd worden.

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN DE
HEER ALBERT-JOZEF HERREGODTS**

Weduwnaar van

Mevrouw Clotilde-Marie De Wetter

geboren te Zarlardingde de 9 Februari 1896, en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 18 December 1954

—

Niet de plotse dood is te vrezen, doch de dood die de mens, onvoorbereid op de eeuwigheid, overvalt. De inzichten van God met 's mensen leven en sterven zijn niet te achterhalen. Het is voldoende, dat de mens, die elk ogenblik sterven kan, zich schikken wil naar Diens uitdrukkelijke Wil en heilig gebod.

Gelukkig kunnen wij getuigen, dat deze brave man, zich altijd Gods wet vóór ogen gesteld heeft. Hij stond, bij zijn medemensen bekend als braaf, eenvoudig, minzaam en vredelievend met elkeen. Zijn godsdienstige levensopvattingen hield hij voor niemand verborgen, de geest en de daad voor goede werken was hem niet vreemd. God zal zijn trouwe Dienaar, die immer de Gerechtigheid beoefende, de deugden van Geloof, Hoop en Liefde beleefde, de beloning niet onthouden.

Beminde Familieleden, ons afscheid is wel te plots geweest. Laten wij ons onderwerpen aan Gods H. Wil. Ik dank U allen, voor de zorg en de liefde waarmede gij mij omringd hebt. Ze hebben mijn eenzaamheid en de beproevingen van mijn leven in grote mate draaglijk gemaakt. Uw genegenheid en uw broederlijke liefde voor mij, zal ik U nu trachten te vergelden door voor U de bescherming van hierboven te vragen: uw goede daden wezen door God rijkelijk beloond. Bidt gij nu verder voor uw Broeder en uw oom, zoals U gedurende het leven mij uw zorgen zo mild hebt gegeven. Ons afscheid, zo geve het Gods goedheid, weze gevolgd door een blij terugzien hierboven.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem !

O. L. V. van den Oudenberg bid voor hem

De familiën Herregodts, De Wetter,
zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbaren afgestorvene,

Danken U