



Dankbaar gedenken wij

mevrouw

Anita HERREGODTS

echtgenote van de heer
Etienne Seghers

geboren te Oprakel op 26 juni 1951
en in geloof overleden in de huiskring
op Kerstdag 1995, gesterkt door
de HH. Sacramenten.

*Ik kniel aan uwe kribbe neer,
O Jezus, Gij, mijn leven.
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugde en smart
bij U geborgen wezen.*

*Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zoon, verzezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zoon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.*

oud Kerstlied

Op Kerstmis is Anita naar de Heer teruggekeerd. Vlakbij het sterfbed stond het kerststalletje. Vanuit de kribbe keek de Heer Anita aan, de armen wijd open. Zij is nu geborgen in zijn warme hart. Haar leven, geest en hart heeft zij aan Hem toevertrouwd.

Anita's geloof in God en in de mensen was groot. Het gebed was een bron van hoop en kracht in de strijd tegen de ziekte. Zelfs in de pijnlijke omstandigheden van de laatste maanden betekende zij een grote steun voor Etienne en Ilse, voor haar ouders, verwanten en vrienden. Haar glimlach kunnen wij niet vergeten. Haar onovertroffen inzet en werkkraft voor haar gezin en in de uitbouw van de zaak blijft ons altijd voor ogen.

Anita, jij was voor ons als zonlicht. Mild en mateloos verwarmde je liefde ons leven. Op Kerstmis is het licht van Jezus, God-met-ons, jouw duisternis komen doorbreken. Blijf ons verwarmen met jouw gloed.

De families Seghers, Herregodts, Brackeleire en De Latte danken u voor uw gebed en medeleven.

De namis vindt plaats op dinsdag 30 januari 1996 om 18u45 in de kerk van Sint-Maria-Oudenhove.



Wees goed voor elkander

