

Gelukkig en verstandig is de mens die in het leven zodanig poogt te zijn, als hij wenst bevonden te worden bij de dood.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ANDRÉ HERREGODTS

echtgenoot van Mevrouw

DENISE VAN DER HAEGEN,

geboren te Detroit (Michigan), 13 November 1916,
en overleden te Geraardsbergen, 5 December 1954,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De dierbare afgestorvene was een godvrezend man. Hij was goed en zachtmoedig. God beproefde hem en leidde hem op de weg van het lijden. Op een ouderdom dat het leven zich in zijn volheid zou moeten ontwikkelen werd hij op een ziekbed geworpen en heeft er de bange uren gestreden tegen een niet te ontwijken dood. Dat lijden nochtans heeft de dierbare overledene aanvaard als een beschikking van de goddelijke Voorzienigheid. Die onderwerping heeft zijn lijden geheiligd, heeft hem de nietigheid van het leven doen inzien en heeft hem binnengeleid tot een gelukkige eeuwigheid: het aandeel der mensen van goede wil.

Beminde echtgenote, gaarne zou ik bij u gebleven zijn om onze wederzijdse kommer en zorgen te delen; God echter heeft er anders over beschikt: onderwerpen wij ons aan zijn ondoordringbare raadsbesluiten.

Dierbare ouders, mijn laatste gedachten gingen ook naar u, naar uw kommervolle zorgen om me het lijden zoveel mogelijk te verzachten. Hebt dank voor uw bezeugen liefdediensten.

Vaarwel, dierbare echtgenote, lieve ouders, broeders, zusters en familie. Hebt dank voor uw genegenheid, en als laatste bede vraag ik u allen voor mij te willen bidden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(300 dagen afl.)

†

*De familiën Herregodts, Van der Haegen, Ollivier en
De Mecheleer,*

*zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke
deelneming, betuigt in hun pijnlijke rouw,*

Bedanken.