

Ene erekroon zijn de hoge jaren die op de wegen  
der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI. 31.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

## Antonius Herregodts

echtgenoot van Mevrouw

### Marie-Clemence Van Oycke

geboren te Sint Martens-Lierde, de 6 Juli 1870 en  
aldaar godvruchtig overleden, de 25 October 1950  
versterkt door de H. H. Sacramenten.

---

Deze man was oprecht goed van hart, ootmoedig,  
gematigd en geregeld in zijn levenswijze, verduuldig  
in de beproevingen en geoeffend in de deugd.

Voorbeeldige echtgenoot, teerhartige en wijze  
vader, rechtzinnige en trouwe vriend, werd hij  
bemind van God en van de mensen, zijn gedachte-  
nis is in zegening.

In zijn langdurige ziekte had hij vol betrouwen  
op de Heer, op wien hij al zijn hoop stelde. Ook  
stelde de dood een einde aan zijn lijden en opende  
hem de poorten des Hemels.

Vaarwel, duurzame echtgenote, die ik zo zeer  
beminde ; vaartwel, teergeliefde kinderen en  
kleinkinderen, die ik moet verlaten, ik sterf, maar  
mijn liefde tot U zal eeuwig duren. Eert uw moeder  
al de dagen van haar leven. Bemint elkander en  
weest mij indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U  
300 d. afl.

---

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De familiën HERREGODTS, VAN OYCKE,  
BETTENS en PILATE

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.