

De mens wikt, maar God beschikt.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

JULIENNE HERREGODTS

weduwe van André Gosseye
echtgenote van Lionel Broddelez

geboren te Zarlardingne op 24 maart 1924 en tra-
gisch overleden te Everbeek op 4 februari 1976.

Voor de duurzame overledene was het oge-
schijnlijk een dag als vele andere. Ook die dag
was ze vroeg opgestaan om haar dagelijkse vroe-
ge taak te vervullen. Doch op een onverwacht o-
genblik werd zij geroepen om van de tijd over te
gaan naar de eeuwigheid.

Bidden wij tot de God van barmhartigheid
dat Hij onze duurzame overledene barmhartig we-
ze, haar vergiffenis schenke voor haar fouten en
haar lone voor het schone in haar leven. Bidden
wij ook dat de Heer ons bij de hand neme, ons
sterke en ons leide langs zijn wegen.

Door mijn onverwacht heengaan heb ik geen
gelegenheid gehad afscheid te nemen. Toch wil
ik u allen dank zeggen die mij zo duurzaam wa-
ren. Bidt tot de Heer van leven en dood dat Hij
mij nu moge opnemen in het hemels Vaderhuis.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b. v. o.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

.....
Druk. Vw A. Modde

De families HERREGODTS, GOS-
SEYE en BRODDELEZ

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Namis : zondag 7 maart te 9.30 uur.