



GEDENK IN VROOM GEBED DE ZIEL

van Mevrouw

## Juliette Herregodts

weduwe van Mijnheer

### Leopold Van Den Berghe

geboren te Goferdinge, de 12 oktober 1880 en diep godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 2 juli 1957, gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Noch de onbegrensde macht der wetenschap, noch de eindeloze zorgen van haar kinderen, noch de volle toewijding van haar omgeving, hebben haar uit de blind toeslaande greep van de onverbiddelijke dood kunnen rukken.

Uit haar leven straalde steeds het beeld van de voorbeeldige moeder, de zorgzame huishoudster, de nederige vrouw, de rechtschape mens, wier geluk lag verborgen in het welzijn van haar geliefde familie.

Beminde kinderen, een halve eeuw lang heb ik vader door het leven geleid en gevolgd; zijn heengaan was het begin van mijn voorbereiding om hem spoedig in het eeuwige te gaan vervoegen. In de Hemel blijven onze liefdevolle blikken waakzaam en bestendig op u gericht. Gedenkt de krachtige woorden die mijn zwakgeworden stem nog sprak: leeft goed en in vrede bij elkander.

Lieve kleinkinderen, van u vooral vraag ik vele vurige gebeden, want een kindergebed is eindeloos machtig bij de Heer.

Duurbare vrienden en kennissen, u dank ik om de ware genegenheid die gij mij steeds hebt toegedragen; bewaart mijn aandenken en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitg. Wed. Cromphaut, Schendelbeke

*Uw diepgevoelde blijken van deelneming  
en genegenheid brachten ons een milde  
troost bij het verlies van haar die ons zo  
duurbaar was.*

WIJ DANKEN U.

De familie VAN DEN BERGHE, HERREGODTS,  
HEREGOTS, VAN HEGHE.