

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria HERREGODTS

weduwe van de Heer Alfons ROBERT,

geboren te Deftinge op 28 december 1899 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 3 juli 1981, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Heer, wij danken U omdat Gij ons een goede moeder hebt gegeven. Naast het leven dat wij van haar kregen, betekent moeder zoveel voor haar kinderen. Voor haar man was zij een steun in alle omstandigheden. Zij was de voorzienigheid van het hele gezin op wiens goedheid en liefdevolle inzet man en kinderen altijd mochten rekenen.

Zo heeft Maria zich totaal ingezet voor haar gezin. In gedachten bleef zij verenigd met haar jongen die zij in de Mijn verloor. Zij heeft er ook voor geleden want haar leven werd met een Kruis getekend. Haar onwankelbaar geloof, haar diep betrouwen op God en haar vroomheid maakten van haar

de sterke vrouw zoals zij in de H. Schrift wordt geprezen en waarop haar kinderen fier mogen zijn.

Zoals zijzelf deed, buigen wij weemoedig het hoofd en bidden dat God haar moge opnemen in het leven van vrede en geluk dat Hij belooft aan hen die trouw dienen.

Beminde kinderen, hebt dank voor uw grote genegenheid en vele zorgen. Vertrouwt alles toe aan de goddelijke voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en moedig zijn.

Dierbare familieleden, vrienden, personeelsleden, dank voor uw vriendschap en vele vriendelijke attenties.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families :

HERREGODTS, ROBERT,
VAN WAYENBERGE, DENIE,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel