

" Is het misschien zo dat een mens
pas helemaal, intens levend voor je wordt
op het moment dat hij dood is ?
Omdat je dan de totaliteit overziet en
elk detail in je gegrift wordt, omdat alles
tegelijktijd onherroepelijk voorbij is ?
(Uit: Vroeger is dood)



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Paula HERREGODTS

echtgenote van Hector VAN DEN BOSSCHE.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
21 maart 1938 en overleden in het U.Z.
te Gent op 10 april 1994, gesterkt door de
H. Sacramenten "In Extremis".
Lid van de Bond der Gepensioneerden
Zottegem en Grotenberge.

Hector Van Den Bossche, haar echtgenoot.
Johnny en Christel Machtelincx-
Van Den Bossche, haar kinderen.
Tom Machtelincx, haar kleinkind.
Haar zuster, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten.
De families Herregodts, Van Den Bossche,
Haustraete, Uytterschaut danken U voor uw
blijken van deelneming in rouw en gebed.

Drukk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96
Begr. RAOUL bvba, Brakel - 055/42.24.49

Zacht en rustig is moeder gestorven.
Uitgegaan als een kaars,
opgebrand ten einde toe.
Zij heeft haar leven lang getracht,
in goede en kwade dagen,
haar lot te dragen.
Wie zal de sterke moed verhalen,
waarmee zij de laatste tijd,
de lijdensweg van haar ziekte
heeft gedragen ... !

Lieve Tor, heb dank voor de voorbije jaren,
voor al het goede en mooie dat wij samen
mochten beleven. Dank voor de goede zorgen
toen ik mezelf niet meer zo kon behelpen.

En gij Christel, Johnny en Tom, gij weet
hoeveel ik van jullie hield, hoe ik begaan was
met jullie en hoe ik ernaar verlangde om jullie
nog enkele jaren te kunnen volgen.

Beste familie en vrienden, dank voor jullie
genegenheid en vriendschap.
Dank daarvoor en blijf aan mij denken in
jullie gebed.
Heilige Maria, Moeder Gods
bid voor ons, arme zondaars
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis: dinsdag 24 mei 1994 om 18.45 uur.

