

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emma-Sylvie HERREMAN

weduwe van Mijnheer

Ernest VAN OMMESLAEGHE

geboren te Bevere 2 Januari 1875
overleden te Oudenaarde 9 Maart 1952
versterkt door de HH. Sacramenten.

De duurzame overledene was een alomgeachte vrouw en een echte christene. Als vroedvrouw heeft zij haar beroep eer aangedaan om de kennis en de fijngevoeligheid waarmede zij het vertrouwen wist te winnen van al dezen die op haar beroep deden. Zij gebruikte ook al haren invloed ten goede en werkte daarin samen met heel hare familie, zo kende zij niets dan vrienden.

Hare laatste levensjaren brachten beproeving: door het afsterven van haar beminden echtgenoot en door een pijnlijke operatie, maar zij wist dat te boven te komen door geest van geloof en door haar blij gemoed, en ook in het Hospitaal was haar invloed weldoende.

De Heer zal haar reeds in Zijn gezelschap ontvangen hebben, want heel haar leven was toch bezielde met liefde tot God en haar einde was vol verlangen naar Hem.

Beminde broeders, zusters, neven en nichten, familieleden en vrienden van het Hospitaal, ik dank U voor uwe trouwe vriendschap en mijne genegenheid zal over U blijven. Weest Gij mij nu indachtig in Uwe gebeden.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons!
(300 dagen)

Drukkerij De Meester, Oudenaarde

De familiën HERREMAN, VAN HOUTTE
en VAN OMMESLAEGHE;

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw