



GEDACHTENIS

aan de dag waarop wij
samen hebben gebeden voor

ALBERT-LOUIS HERREMANS

Echtgenoot van JULIE DENEYER

Secretaris van de Krijgsgevangenenbond 1940-1945

Voorzitter van het O.C.M.W. Bever

Schatbewaarder van de C.V.P. Bever

Drager van burgerlijke en militaire ereketens

geboren te Bever op 9 juni 1917 en er
overleden op 20 juli 1982, gesterkt door
de Sacramenten van de Zieken.

Uw gebed is een zinvolle hulp voor onze
dierbare overledene, uw deelneming een
ware troost voor ons.

Hiervoor danken u :

Julie HERREMANS-DENEYER,

Willy en Jacqueline HERREMANS-SCHRIJE en
dochter Martine,

Oscar en Nelly BACKAERT-HERREMANS en
dochter Nora,

De familie HERREMANS-ARNO,

De familie DENEYER-JACOBS.

Van de aardse slaap is hij door God geroepen tot de eeuwige rust. Deze man was bereid om de eeuwigheid in te gaan, want hij had een voorgevoel dat de dood voor hem plotseling en onverwacht zou komen.

Als een door en door brave man en goede vader, zeer eenvoudig en rechtzinnig van hart, man van overtuiging en karakter, minzaam in gesprek en omgang, gedienschtig zonder berekening, was hij door iedereen geacht en bemind. Iedereen betreurt zijn heengaan en zijn sterven voelt iedereen als een zwaar gemis.

Als gelovige mensen weten wij dat zijn heengaan geen verdwijnen is in het niet : in eeuwigheid leeft zijn ziel nu verder bij God, in een nieuw bestaan waarvan wij ons nu geen gedacht kunnen vormen. « Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat God bereid heeft voor wie Hem liefhebben ». Zo getuigt de apostel Joannes na zijn visioen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, nooit kan ik u genoeg danken voor de jaren die we samen mochten doorbrengen in diepe genegenheid en geluk. Gaat voort moeder te omringen met liefderijke genegenheid in haar eenzaamheid. Blijft samen in onderlinge liefde. Eens komt voor ons allen het ogenblik van zalig weerzien in het hiernamaals. Blijft mij steeds indachtig in uw dagelijkse gebeden, offers en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

a.w.g.