



Moge de Heer in zijn oneindige barmhartigheid rust verlenen aan

DE HEER

Georges - Albert HERTECANT

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 20 december 1909 en aldaar onvoorziën overleden op 27 september 1976,
gezalfd met de H. Olie.
Oudstrijder 1940-1945.

Hij was gehuwd met Mevrouw

PALMYRE MORRE.

Heer, onze God, wij bevelen U deze mens aan, uw dienaar, die zo plots is heengegaan. Gij zijt ons steeds nabij met Uw woord en genade. Kom ons tegemoet, nu we naar woorden zoeken om ons te richten naar U.

— Voor onze dierbare overledene Georges, dat hij nu de volle vrede mag delen met allen die ons gelovig zijn voorgegaan in het eeuwig samenzijn met de hemelse vader : laat ons bidden.

God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

— Voor Palmyre, zijn vrouw die nu leven moet met een lege plaats aan haar zijde, dat zij de nodige steun en kracht moge vinden in de beproeving, en gelaten haar hart geopend houden op de komst van de Heer : laat ons bidden.

God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

— Voor allen die met hem verbonden waren, kinderen, kleinkinderen en familieleden, dat ze, omwille van zijn dood, dieper met elkander verbonden blijven, en dat zij getroost mogen worden bij de belofte dat God getrouw blijft over de dood heen : laat ons bidden.

God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

— Voor ons allen, hier aanwezig in onze parochiekerk, geburen, vrienden en medegelovigen, dat we, al biddend voor onze medebroeder Georges, leren inzien, dat de dood een noodzakelijke overgang is naar echt eeuwig leven : laat ons bidden.

God, onze Heer, we bidden U, verhoor ons.

God, onze Heer, Gij hebt de mens geschapen, niet voor de dood, maar voor het leven en om voor elkaar steun en hulp te zijn. Laat door ons uw liefde meer zichtbaar worden in deze wereld. Amen.

De families HERTECANT, MORRE, VAN DEN HAESEVELDE, BUWEZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel