

Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet
wanneer de tijd daar is!

✠
BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

VICTOR HERTEGONNE

echtgenoot van Mevrouw Avila DROESBEKE,
geboren te Strijpen de 18 October 1886
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Oprakel de 21 October 1954,
gesterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

De almachtige God heeft de dag van ons
sterven voor ons verborgen gehouden, opdat
we ons steeds zouden voorstellen, dat die dag
nabij is. Bij monde van Zijn mensgeworden
Zoon heeft Hij ons uitdrukkelijk verwittigd:
„Waakt en bidt, want gij kent noch dag, noch
uur!..”

Eens over de grenslijn van het leven ziet
men de jaren, welke men op de wereld ver-
toefde, zo heel anders! Vreugde of verdriet, ge-
zondheid of ziekte hebben zo weinig beteke-
nis.. Alleen het nakomen van Gods geboden,
alleen de onderwerping aan Gods H. Wil geeft
ons leven waarde: alleen onze verdiensten ne-
men we mee over het graf heen.

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen, de
hand des Heren heeft me geraakt. Al wat ik U
vraag is voor mij te bidden opdat de Opperste
Rechter mij genadig weze.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De familiën HERTEGONNE, VERLINDEN,
DROESBEKE en VERHEYEN,

danken U voor de blijken van genegen-
heid hun betoond in hun diepe rouw.

UITG. ENGELS L., KOSTER HEMELVEERDEGEM