



*Er is de pijn om het gemis
en dankbaarheid om wat wij kregen
en naast de droefheid die blijft wegen
zijn warme hart als erfenis.*

Gij die hem gekend en bemind hebt gedenk

De Heer
Antoine HEYLEBOSCH
echtgenoot van Mevrouw
Oda PAELEMAN

geboren te Onkerzele op 5 september 1921 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen in het
Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis op 3 maart 1997,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families HEYLEBOSCH, PAELEMAN,
VAN NIEUWENHOVE en VANDER MAELEN
danken U oprecht voor de blijken
van innig medeleven in hun rouw.

Juist een jaar nadat ze hun gouden huwelijksjubileum hebben gevierd
is Antoine van ons heengegaan.

De laatste maanden zijn pijnlijk en moeilijk geweest voor Antoine.
Bijna 3 maanden verbleef hij haast ononderbroken in het ziekenhuis.
Hij heeft dit alles rustig aanvaard en gedragen en hij wist zich in deze
pijnlijke weken steeds omringd door zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen. Antoine werd door iedereen echt graag gezien. Hij was
een man die zich steeds verdienstelijk wist te maken voor zijn gezin
en de samenleving. De oorlogs omstandigheden en het lange verblijf in
Duitsland hadden zijn gezondheid een flinke deuk gegeven.

Hij hield enorm veel van zijn kinderen, zijn kleinkinderen waren zijn
oogappel en met zijn echtgenote leefde hij in een mooie harmonische
trouw. Heer onze God, bij het einde van dit mooie leven van Antoine
willen wij u danken om alles wat hij voor ons betekende.

Hij was een diepgelovig man met een enorme devotie tot O.L.V. van
de Oudenberg. Wij bidden U Heer, laat Antoine nu thuishkomen bij U,
en laat ons ervaren dat hij ons ook nu nog innig nabij blijft.

O.L.V. van de Oudenberg, bid voor ons.

Nadienst op zaterdag 22 maart te 17.00 uur. Ook op de eerste
maandag van april en mei wordt te 18.30 uur de mis voor Antoine
opgedragen.

Begraaf. Druk. Willy Collier · De Taeye · Karkoolstraat, 2
9500 Moerbeke · Tel. 054/ 41.35.00