



TOT DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw

Amandine HEYMANS

Echtgenote van de Heer

Jan-Frans SCHAUKENS

geboren te Liedekerke op 13 april 1903
en godvruchtig overleden
te St-Martens-Bodegem op 11 augustus 1975,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Gelukkig de mens die in een geest van geloof,
hoop en liefde, dagelijks kan bidden: « Heer,
Uw Wil geschiede, niet de mijne ».

In ziekte en beproeving bleef zij hopen en
vertrouwen op God. Zij verlangde te leven en
weer gezond te worden.

Moge de goede God haar nu opnemen in Zijn
heerlijkheid.

Dierbare echtgenoot, schoon en gelukkig was
ons leven. Ik dank u voor de liefde in ons
huwelijksleven. Dank ook voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt. Voor mij is de tijd stil-
gevallen, voor u gaat het leven verder. Wees
moedig en zoek troost in uw geloof.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hoe groter
tussen ons de genegenheid was, des te pijn-
lijker is het afscheid. De toekomst ligt echter
nog vóór u. Dat het goed inzicht u in alles
geleide, van uw liefde weze vader omringd en
God moge u zegenen.

Beste bloedverwanten en vrienden, u blijf ik
innig dankbaar voor uw genegenheid, blijf mij
gedenken in uw gebeden.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de
teraardebesteding, had plaats in de parochiale
kerk van St-Martens-Bodegem op donderdag
14 augustus te 10 uur.

De families HEYMANS,
SCHAUKENS,
DE BRANDER,
en VAN OSSEL,

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming betoond bij
het smartelijk verlies van hun
dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster. Ond. begr.