

Ik ben de verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

André HEYNDRICKX

Zoon van Jozef en van Celine ROELANDT

geboren te Oosterzele de 9 Januari 1932, en aldaar godvruchtig overleden de 14 April 1949, versterkt door de troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk.

Door de Heer begunstigd met een deugdenrijk en minzaam hart, was hij onder waakzame leiding van wijze ouders opgegroeid tot een veelbelovende jonge kerel

Onder stil uiterlijk, bruisde een opgewekte levenslust want hij was naarstig en na het werk kon hij met broers en kameraden in lopen en springen zijn jeugd uitvieren.

Met zijn gezond mannelijke godsvrucht werd hij een trouw lid van de H. Hartbond. Zijn vaste geloofsovertuiging steunde hem om binst zijn jeugd te bouwen aan een schone en edele toekomst.

Wie kan zijn laatste avond vergeten? Met ons, zijn vele vrienden-kajotters zat hij aandachtig te luisteren naar de priester die met geestdriftig woord de weg aanwees naar een verheven toekomst. Midden ons stond, ongezien, de Meester van het leven en zag de grootse levensplannen die groeiden in André's gemoed. Dan heeft Hij hem toegewent en hogerop geleid in d'ongehoorde schoonheid van het eeuwig leven.

Liefste Ouders, Broeders en Familieleden, een harde beproeving hebt Gij thans te dragen. Eens wordt het uw troost dat Uw voorbeeld mij tot het ware geluk heeft gevoerd. Ik dank U voor al 't goede dat ik van U ontving.

Mijn jonge vrienden, uit Uw rangen werdt ik weggerukt terwijl wij samen onze toekomst planden. Het moge U er nog dieper van overtuigen dat ons plan mislukt als onze levensweg niet uitloopt op de eeuwig gelukkige God

Blijft mij allen steeds indachtig, vooral in de H. Mis en Uw gebed.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



Mijnheer en Mevr. Jozef HEYNDRICKX-ROELANDT ;

Mijnheer Victor HEYNDRICKX ;

Mijnheer Roger HEYNDRICKX ;

De Familiën HEYNDRICKX, ROELANDT, DE ROO

en VEECKMAN ;

DANKEN U om Uw deelneming en gebeden.

Druk. Jules HOFMAN, Dorp Oosterzele.