

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# LEONIE HEYNDRIKX

weduwe van Mijnheer

## LEONARD D'HAESE

geboren te Zegelsem, op 30 Mei 1867 en er godvruchtig overleden, op 9 Juni 1949, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was een moeder vol voorzichtigheid en kloeken moed, een godvrezende en werkzame vrouw, minzaam in haar gesprekken, vriendelijk jegens eenieder.

Zij verdroeg haar kwellingen en lijden met een voorbeeldige onderwerping aan Gods wil, wetende dat, wie met Jezus lijdt, met Hem zich ook eens zal verblijden in de Hemel.

Zij vreesde de dood niet, want zij wist dat de dood der rechtvaardigen kostbaar is in Gods ogen, voor de deugdzamen de verlossing is hunner ellenden, de vervulling hunner verlangens en de overgang tot de eeuwige vreugden des hemels.

Hoe kon ze de dood vrezen, wanneer ze dezelfde morgen nog haar Heer en Meester in de H. Communie ontving en men hierna een koninklijke troon te verwachten heeft?

Ze was de troost en de vreugde harer kinderen; deze kenden en smaakten de uitgestrektheid harer goedheid en liefde en trachten dan ook door zorg en toewijding de smarten harer ziekte te verzachten.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, vaartwel! Ik verlaat u, maar mijn hart blijft bij u. Dank voor uw zorgen, blijft uw geloof getrouw, bidt voor mij.

Goddelijk Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Leonie HEYNDRIKX ;  
De Familien HEYNDRIKX en D'HAESE,

danken U van harte voor de blijken van  
oprechte deelneming door U betoond bij  
hun smartvolle rouw.