

Zalig wie leeft en sterft onder de bescherming van Maria.

†

Gedenk in het H. Misoffer en uw gebeden  
de ziel van

## Mevrouw Alida HEYSE

echtgenote van de Heer  
REMI DETAND,

geboren te Oprakel op 14 februari 1896 en vroom  
in de Heer ontslapen te Roase op 16 juli 1962,  
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

-†-

In eenvoud en diep geloof heeft ze onder ons  
geleefd.

De levensvreugde en levensernst die haar ken-  
merkten heeft ze geput in een blijvend contact met  
de Heer. In dagelijkse H. Kommunie heeft ze zich  
voorbereid op Zijn eeuwig ontmoeting. Zolang haar  
gezondheid het toeliet bewandelde zij regelmatig in  
de week de weg naar de kerk. H. Mis en gebed  
waren geen routinewerk maar dagelijkse behoefte.  
Daar heeft ze de kracht en sterkte gezocht om haar  
rijk hart open te stellen voor allen die haar omring-  
den. Haar grootste schat was echter haar gezin dat  
zij, dank zij veel opoffering en genegenheid, ge-  
boetseerd heeft tot haar levenswerk. Zij had er geen  
behoefte aan zulks elders te zoeken : haar stille  
vreugde vond zij in onverpoosd werk en zorg voor  
haar gezin en haar kleinkinderen.

Omdat zij de Heer behaagde, liet hij haar deel-  
nemen in Zijn lijden. Als een kostbaar goud heeft  
hij haar gelouterd in de smeltoven van het lijden  
om haar overvloediger te laten delen in Zijn ver-  
heerlijking. «Ik houd het ervoor, dat het lijden van  
deze tijd niet kan vergeleken worden bij de toe-

komstige heerlijkheid die in ons geopenbaard moet  
worden». Rom. 8, 18.

Dierbare echtgenoot, deze scheiding zal u hard  
vallen, maar laten we de Heer danken die ons zo  
lange jaren wel en wee liet delen. Heb dank voor  
uw steeds begrijpende genegenheid en voortdurende  
zorg.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij weet  
hoe ik U bemind heb. Houdt mijn gedachtenis le-  
vendig in uw hart. Omringt vader in eensgezinde  
liefde en steunt elkander in trouwe samenhang.

Beste familieleden, uw gebed weze mij een troos-  
tende steun ; gij vooral mijn schoonbroer en neven  
priesters, gedenkt mij dagelijks aan het altaar des  
Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.  
300 d. afl.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De families HEYSE, DETAND, DE CUBBER en  
DERNICOURT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van christelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel