

De Heer slaat niet of Hij zelft....



## BID VOOR DE ZIEL

van

### **MEVROUW ANNA HEYSE**

echtgenote van de Heer GEORGES BOONE

geboren te Mishawaka (U.S.A.) op 15 augustus 1922 en naar het geluk en de heerlijkheid van Gods Vaderhuis teruggekeerd op 17 december 1967. Zij ontving tijdig het H. Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Ijveraarster van de Bond van het H. Hart, medewerkster van Don Bosco en lid van de K.A.V.

Opnieuw, o Heer, hebt U aan het aardse leven van een jonge vrouw en moeder een einde gesteld. Het gebeurde op een koele Zondagmorgen toen de Kerk in haar adventsliturgie zong: "Verblijft u immer in de Heer, want zie de Heer is nabij". In haar gezin van vier opgroeiende kinderen, scheen het ons dat ze onmisbaar was, dat ze niet mocht sterven, voor haar werd veel gebeden...en toch is het gebeurd. In diep geloof maar met droefheid in het hart en tranen in de ogen, buigen we thans het hoofd en bidden diep ontroerd: "Heer, Uw wil geschiede..."

Ook hier wil ons verstand, Heer, een verklaring vinden voor wat is gebeurd, het zoekt naar de reden van haar vroegtijdig heengaan doch helaas, tevergeefs! Ons geloof echter, laat ons vermoeden dat U ze thans reeds hebt verkoren om de rijke gaven en deugden waarmede hare ziel was gesierd. De overledene was wars van het wereldse, het ijdele en had een sterke zin voor het echte, het onvergankelijke; in haar was een geestelijke rijpheid die de grond was van haar blij levensinzicht en levensgang. Ook het lijden van hare pijnlijke ziekte heeft ze blijmoedig geofferd voor het heil van haar gezin, van hare familieleden, van geburen van zovelen die haar dierbaar waren en niet in het minst voor het apostolaat van haar broer; priester in het missieland.

Bemide echtgenoot, heb moed en vertrouwen in de toekomst. Ook mij deed het pijn U zo vroegtijdig te moeten verlaten en de zorgen van onze kinderen aan u alleen te moeten toevertrouwen. Volgens menselijke berekeningen was ik er nog zo nodig. Weet echter dat de Heer steeds zijn warme hand legt op de schouders van hem die Hij beproeft. Bid voor mij en heb dank voor de genegenheid en zorgen.

Mijn beste kinderen, blijft steeds voor uw moeder bidden. Later zult ge nog meer dan nu beseffen wat Moeder voor u deed. Weest onderdanig en gehoorzaam aan Vader. John, Rita, Elsie en Maria, God zegene en beware u.

Beste Moeder en familieleden, uw dochter, uw zuster is heengegaan. Wie had durven vermoeden dat het aardse leven voor mij zo spoedig zou eindigen. We beminden elkaar en uw eindeloze genegenheid bracht mij steeds opbeuring vooral tijdens de beproeving van de laatste maanden. Hebt dank voor al hetgeen u voor mij gedaan hebt, gij vooral mijn zuster Elsie. Moge de Heer het u rijkelijk vergelden. Mejuffer Lydie Claeys en Eerwaarde Zuster Manuella ook u bedank ik voor de zorgen en toewijding. U, mijn broeder, reik ik over de wijde oceaan de hand, zeg u vaarwel en vraag u uw zuster te gedenken aan het altaar.

Familieleden, vrienden en kennissen, leert van mijn vroegtijdig afsterven de broosheid van elk aardse leven en.... bidt voor mij.

Heer, geef aan de ziel van uw dienares Anna de eeuwige rust.

---

### De familiën HEYSE, BOONE, DE CLOET, BIJTEBIER,

danken U innig voor uw bliken van deelneming en gebeden voor hun dierbare overledene.

---

dr. De Neve, Nevele