

Naar U gaat mijn verlangen, Heer.  
Richt mij, Gij zijt de God die mij redt.  
(Ps. 25)

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Cyriel HEYSE**

weduwnaar van Mevrouw Bertha HENAU,

geboren te Opbrakel op 5 september 1890  
en er godvruchtig overleden  
op 24 september 1985.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een lang leven, een goede gezondheid, een nietsontziende werkkraft, een gezellige thuis, geholpen en in aanwezigheid van de kinderen en kleinkinderen, de familie, een kortstondige ziekte, een goede verzorging thuis en bij de kinderen en dan..., na een goede en godvruchtige voorbereiding, zijn leven mogen afleggen en in Gods handen geven. Er waren zoveel grote weldaden en geschenken die Cyriel uit Gods handen mocht ontvangen en naar waarde wist te schatten; er waren zoveel heerlijke lichtstralen in zijn leven.

Toch heeft hij ook, zoals ieder mens, de schaduwkanten gekend en aangevoeld. Een langdurige ziekte van zijn beminde echtgenote was voor hem en zijn gezin, met opgroeiende kinderen, een zware tegenslag. Toch bleef hij steeds, met zijn bekend levensoptimisme, zijn zieke vrouw en zijn kinderen helpen en bemoedigen. Hij was en bleef te trouwe echtgenoot, ook in ziekte en tegenspoed.

Na zijn bedrijvig en toegewijd leven, kon hij nu ten volle genieten van de stilte, de rust en de eenzaamheid. Wij zullen hem blijven zien in onze verbeelding met zijn rokende pijp, mijmerend en nadenkend over hetgeen voorbij was, de vele levensveranderingen, de toekomst.

Als trouw lid van de K.B.G. was hij steeds aanwezig op de vergaderingen, vooraan in de zaal, luisterend en kijkend... Dat was voor hem een bron van blijvend levensoptimisme, van dankbaarheid voor het leven. Gliefde vader, uw kinderen en kleinkinderen, uw familie en vrienden danken U, voor al het goede en schone dat zij van U mochten ontvangen; zij zullen U, samen met moeder blijven gedenken.

De families

HEYSE, VAN DE KERKHOVE,  
HENAU, HAEGEMAN,

danken U.

Namis: zondag 20 oktober om 10 uur.

Groepsmiss vanwege K.B.G. op donderdag  
17 oktober om 19 u.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel