

Mijn vader, hij was rechtvaardigheid,
hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn in woord en daad (M.G.)



**De Heer heeft tot Zich geroepen
DE HEER
Firmin HEYSE**

echtgenoot van Mevrouw Mariette Van de Walle
geboren te Oprakel op 10 maart 1921 en vroorn
in de Heer ontslapen te Ronse op 30 juni 1979,
gesterkt door het Heilig Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wanneer 't verhaal van 't mensenleven
het wisseling van vreugd en pijn
tot aan het eind is neergeschreven
om eeuwig bij Hem thuis te zijn,
bidden wij met vroom vertrouwen
voor hem die van Hem leerde houwen.
Gelouterd door de deining van arbeid,
zorg en lijden,
gesterkt door liefdevol gegeven en gekregen
begeleiden
heeft hij in stille éénvoud tot de Lieve Heer
gezegd « Wees welkom ».

Wat echte liefde is voor vrouw en kinderen,
hoe men teder kan spelen met een kleinkind, wat
stille plicht en noeste arbeid is, een ongevraagd
gegeven zijn aan dierbaren en vrienden,
wat het betekent zijn leven in geloof aan God toe
te zeggen, dat alles heeft vader ons voorgedaan.

Uit zijn woorden en daden straalde ons iets
legen van zachtheid, eenvoudige openhartigheid.

De laatste jaren vocht hij tegen de ziekte die
hem stilaan ondermijnde. Hij hoopte nog op ge-
nezing. God heeft het anders gewild.

Heer, wij buigen het hoofd voor deze zware
beproeving. Wij blijven vertrouwen op Uw vader-
lijke goedheid opdat wij de kracht van Uw barm-
hartigheid steeds mogen ondervinden.

Lieve echtgenote, ik dank u omdat ge mij zo
trouw terzijde stond, ook in moeilijke dagen. Da-
gen en uren hebt gij gehoopt, gebeden, getroost,
gezaafd, verzacht waar het maar mogelijk was.
Moge uw sterk geloof u helpen deze zware be-
proeving te verwerken.

Dierbare kinderen en kleinkind, voor u heb ik
geleefd en gewerkt. Draag verder in uw leven mee
mijn hartewens : blijf voor moeder zorgzaam en
elkaar genegen.

Beste schoonouders, broers en zusters, schoon-
broers en schoonzusters, ook u dank ik voor de
genegenheid en liefde die ik van u allen mocht
ontvangen, vooral de laatste maanden van mijn
leven.

Help gij nu Mariette, samen met mijn kinderen,
om de leemte die ik nalaat draaglijker te maken
door uw medeleven en attenties.

Familieleden en vrienden, blijf bidden voor uw
dierbare overledenen en voor mij. Vooral gij, mijn
broer, grootoom, neef en kozijn priesters, gedenk
mij aan het altaar van de Heer. Ik dank er u allen
voor.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor hem en
voor ons.

Namis te Nukerke op zondag 29 juli te 10 uur,
te Oprakel op zondag 19 augustus 1979 te 10 uur.

**Voor uw gebed en bliken van medeleven
danken u :**

Mevrouw Firmin Heyse-Van De Walle,
Heer en Mevrouw Christian Heyse-De Smet en
kindje Inge,
Heer Danny Heyse en Juffrouw Carine Van Twem-
beke,
Heer en Mevrouw René Van De Walle-De Cubber,
De families Heyse, Van De Walle, Detand en
De Cubber.

De Belaard