



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Georges HEYSE**

° 26 april 1916

† 3 februari 1993

---

Zijn echtgenote Clara Loeman,  
dochter Christine  
en de families Heyse, Loeman,  
Thienpont en Van de Kauter

danken u voor de blijken  
van deelneming in rouw.

*In God is al mijn hopen  
en vertrouwen.  
Hij heeft mij niet beschaamd.*

(Ps. 39)

Heer, onze God,  
blijdschap en vreugde  
maar ook pijn en lijden  
tekenen ons bestaan.  
Wij bidden U voor deze dierbare  
die ons heeft verlaten.  
Wees hem barmhartig  
en laat hem binnengaan  
in het land van uw heerlijkheid  
in het geluk waaraan geen einde komt.  
Houd ons allen op de weg van Jezus,  
de weg van betrouwvol geloof.  
Met de woorden van de uitvaartliturgie  
„Niets gaat verloren  
van wat God ons gegeven heeft...”