

*Gekend, geliefd door God te zijn,
En altijd voort te leven,
En sterven is maar even.*

(M. Weemaes).



AANDENKEN AAN

MEVROUW

Jeanne, Hélène HEYSE

echtgenote van Albert VANDEWALLE

geboren te Oprakel op 16 januari 1926 en
onverwacht thuis overleden op 9 maart 1995,
gesterkt door het gebed van de H.Kerk.

Lid van K.B.G. en K.V.L.V.

Zoals de tarwekorrel wordt gezaaid,
ontkiemt en groeit en wordt opnieuw geboren,
en als rijpe aar wordt afgemaaid,
zo gaat mijn lichaam niet voorgoed verloren:
ik zal verheerlijkt opstaan in het licht
en eeuwig leven voor Gods aangezicht.

Bedankt, mijn dierbare familieleden en kennissen,
om alle genegenheid die ik van u
mocht ondervinden.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

*Hoe mooier en rijker de herinneringen
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.*

D. Bonhoeffer.

Heer God,

In dit uur gedenken we een mens
van wie we houden
die we erg zullen missen
nu en altijd.

Help ons te geloven dat de dood
geen einde is,
maar het begin van een geluk,
groter dan onze mooiste droom op aarde.
Aan uw almacht en goedheid,
vertrouwen we onze overledene toe :
geef haar nu een plaats
in uw woning
die Gij voor uw getrouwen hebt bereid.

Albert VANDEWALLE,
Herman VANDEWALLE, priester,
Johan en Denise VANDEWALLE - ROBBENS,
Koen, Stijn, Bart en Wim.
Dirk en Marleen LIPPENS - VANDEWALLE,
Elke.
Stephan en Ingrid VANDEWALLE - LABEAU,
Jeroen, Jonas en Marjon,
danken U voor Uw sympathie en Uw meebidden.