

Eenvoud en gulheid sierden hem.

Een diep geloof sterkte hem.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Juliaan HEYSE**

echtgenoot van H el ene ANSSENS

geboren te Optrakel op 20 september 1922 en  
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis  
te Ronse op 5 juni 1995,  
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

H el ene ANSSENS,                      zijn echtgenote,

Etienne en Christ le HEYSE-JACOBS,                      zijn kinderen,

Jens HEYSE,                                      zijn petekind,

die in de Heer met hem verbonden blijven danken U  
oprecht voor uw medeleven en gebed.

Namis :  
zondag 25 juni 1995 om 9.30 uur.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij  
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen  
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen  
en alles wat hij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen  
vraag en ook geen antwoord doet de  
pijn vergeten die wij tesamen om zijn  
heengaan leden en die zal blijven schrijven  
na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor  
naar Gods oneindig land laten wij lopen  
hem achterna die hoopte wat wij hopen :  
hij is niet m er dan enkele stappen voor.

(Anton van Wilderode)

