

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



**ONTVING DOOR GELOOF IN KRISTUS  
EEUWIG LEVEN BIJ DE VADER  
DE HEER**

**Oscar HEYSE**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria ISEBAERT**

geboren te Opbrakel op 31 oktober 1898 en op Kristus' geboortedag, 25 december 1970 in de vrede van de Heer ontslapen.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Hij was lid van de H. Hartbond en van de Confrerie van het H. Hart.

Opgeëiste van de oorlog 1914-18

Na al het vergankelijke in deze snel omwentelende wereld schenkt de Heer de onvergankelijke vrede en geluk aan de ziel van zijn getrouwe dienaar in zijn vaderhuis. Onverwachts en niet onvoorzien kwam de Heer de goede en niet halen op het feest van zijn geboortedag, zacht en kalm is hij met Hem meegegaan, hij was reisvaardig. De rust en de vrede op zijn sterfbed waren een teken van de welverdiende rust en vreugde, die hij nu voor eeuwig geniet.

Als landbouwer en seizoenarbeider, was hij een voorbeeld van noeste werkkraft, van kunde en beleid op zijn klein bedrijf. Moeder aarde heeft hij bewerkt, beploegd, bezaaid en gemaaid, als een vroom man stond hij te midden van zijn veld, zijn Schepper dankend voor een straal-tje zon en voor ieder druppel regen, die naast het werk zijn land zoveel vruchtbaarheid schon-

ken. Dit harde werk werd zo dikwijls beloond en bekroond door vreugde en geluk, door rijke en schone oogsten.

Als kristen man was hij diep doordrongen van Gods wet en leer. Regelmatig en trouw volbracht hij zijn kristelijke plichten. Als opgeëiste was hij een moedig en stille offeraar in de wrede kamp voor 's lands vrede en zege.

Voor zijn medemensen ging hij door het leven met open hart en hand om dienst te bewijzen. Zijn haard, zijn gezin, zijn landouwen, zijn parochie waren de polsslag van zijn leven. Hoe was hij dankbaar voor alles. De rust die hij hier niet kon vinden, geve hem de Heer, Zijn Meester.

Mijn duurzame kinderen, schoon- en kleinkinderen, samen met moeder en met Gods hulp in noeste arbeid en trouw, hebben we een warme thuis mogen opbouwen. Danken we God voor goede en kwade dagen. Mijn taak is volbracht. Ik dank U voor uw goede en toegewijde zorgen.

De kristelijke moed moge uw verder leven kenmerken. Blijft ons gedenken in dankbare familiegeest en gebed.

God zegene en beware U allen.

De families HEYSE, ISEBAERT, DE CUBBER  
en SOETENS,

**danken U voor uw bliken van deelneming.**

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.