

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem kan brengen
noch hoe, nog waar, de felle dood
hem in de weg kan springen.

G.G.



ONTVING DOOR GELOOF IN KRISTUS EEUWIG LEVEN BIJ DE VADER

de Heer

Robert HEYSE

echtgenoot van Mevrouw

Leona ROMAN,

geboren te Oubraker op 7 januari 1912
en er schielijk overleden
op 14 oktober 1971,
gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke
Zegen.

Gelukkig en zalig de man die gelooft heeft
in God in donkere als in blijde levensdagen.

Op een avond van het Herfsttij, na een
volbrachte dagtaak en een gewone gezellige
avond, stond de engel, bij het te ruste gaan
hem op te wachten. Wij kunnen niet begrijpen,
slechts bidden en langzaam leren berusten.

Wij hebben hem gezien en gekend als een
gemoedelijk en levenslustig man, met ieder-
een een praatje slaand die hij op zijn weg
ontmoette.. Zijn godsdienstig leven verliep
volgens een gesteld uur en dag, waar niet
van afgeweken werd. Zijn liefde tot God was
echt en onvervalst. De goedheid van zijn
hart en de opgeruimdheid van zijn gemoed
verwierven hem ieders vertrouwen. Voor de
zijnen was hij vol toewijding. Onvermoeibaar
in het werk en zichzelf vergetend betrachte

hij door zijn dagelijkse opoffering hun geluk
te verzekeren.

Nu zijn ogen gesloten en zijn handen ge-
vouwen zijn, gaan onze blikken naar omhoog
en wij danken God voor deze voortreffelijke
man en zorgzame vader en wij smeken dat
hij in het Vaderhuis in de eeuwige vrede
moge rusten.

Mijn geliefde echtgenote en kinderen, hoe
zwaar mijn plots heengaan ook moge zijn,
weent niet, maar troost U bij het naderend
feest van Allerheiligen met de gedachte dat
wie in de Heer gestorven zijn met Hem zul-
len verrijzen en delen in Zijn heerlijkheid.

Moge dit offer van mijn leven een zegen
zijn voor U allen.

Familieleden en vrienden, dank voor uw
egenegenheid en vriendschap. God brenge ons
eenmaal samen.

De families HEYSE, PIETERAERENTS, ROMAN
en DUSONG,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel