

« Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom wordt gekend aan zijn vruchten. » Lc. 6,43-44



VROOM AANDENKEN AAN

M I J N H E E R

**Roger, Willem HEYSE**

**echtgenoot van Mevrouw Paula DE BORRE**

geboren te Oprakel op 11 februari 1926 en godvruchtig overleden in de kliniek van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 7 mei 1982, voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken.

Het raakt een mens telkens weer, wanneer hij een gevelde boom ziet neerploffen. Iets in hem kraakt mee, wanneer jarenoude kracht krakend neersmakt.

Zo raakt het ons ook dat Roger, een man als een boom, nog in de kracht van zijn leven is gevelde. Zo hebben wij hem toch gekend... een ruwe schors, waarvan we een beetje schrik hadden soms, dat wij er ons zouden aan schuren. Maar onder die schors, zat goed hout.

Half werk lag hem niet, zelfs al ging het om een herstelling... Goede waar prijst zichzelf. Dat kon wel van zijn werk gezegd worden. Een goede boom draagt goede vruchten... Een goede stielman levert goed werk.

Roger werkte voor zijn brood, maar ook voor de mensen. En als hij eens riep, dat hij geen minuut rust had, dan was het, omdat hij niemand graag liet wachten. Hij was bezorgd : Sommigen weten wel hoe hij goede raad gaf; hoe hij heel wat kleine klussen erbij nam... hij kon ze afwijzen als niet zijn werk, maar hij deed het wel, want hij hielp de mensen graag uit de nood. Wij nestelden ons in zijn takken, en plukten zijn goede vruchten. Nu worden wij ons bewust van onze technische zorgen...

Aan de vruchten kent ge de boom. We hebben Roger leren kennen langs zijn werk. Maar als vriend was hij even degelijk : eerlijk, luisterend, genietend van uw aanwezigheid. Want zoals elk jaar een nieuwe ring bijgroeit aan de stam van een boom... zo ook deed e'ke ontmoeting hem een stuk groeien.

Zo hebben wij hem gekend. Die dicht met hem samenleefden, zullen het nog beter beseffen.

Bedankt Clair, gij hebt samen met mij gewerkt aan een stukje aards paradijs voor de mensen, aan vele nestjes en huizen. Vooral ook dank toen gij dubbele spierkracht gebruikte, om mij te sparen.

En u Paula, gij alleen bewaart het geheim van ons gezinsleven in uw herinnering. Bij mijn zware ziekte, in al die miserie, hebt gij voor mij de hemel op aarde gebracht. Blijf een sterke en moedige vrouw.

Familie, vrienden en kennissen, laat onze genegenheid voortleven in uw gebed en in uw hartelijkheid.

... Nu reeds is God bezig, met uit dat goede hout een beeld te houwen... of laat hij uit de stronk een twijgje ontspruiten om het weer te laten groeien tot een mooie boom, niet in het aardse maar in het hemelse paradijs. Dat is geen herinnering, maar een nieuwe schepping, zoals God Roger kent, voor goed.



Mevrouw Heyse-De Borre Paula,  
de families Heyse, De Borre, Isebaert en Van  
Caenegem

**danken U voor Uw blijken  
van christelijke deelneming.**

Namis zondag 6 juni om 10 uur.

De Beiaard