

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## ELIGIUS HIBAÚDE

echtgenoot van Mevrouw

**HELENA VAN HOOREN**

geboren te Nederbrakel, op 20 februari 1882,  
en godvruchtig overleden te Brussel,  
op 1 mei 1963,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en der stervenden.

Oud-Strijder 1914-'18

Wij vragen U Heer, zie genadig neer op de offergaven die wij U aanbieden voor de ziel van uw dienaar; schenk aan hem, die gij de genade van het kristelijk geloof hebt verleend, ook de beloning door onze Heer Jezus Kristus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest.

Off. overl.

De duurzame overledene was een goedhartig man in alle omstandigheden dienstvaardig voor iedereen, zo had hij ook vele vrienden, maar het leven verloopt niet altijd zoals men het zelf wenst en wil. Gods wil weze altijd geprezen.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden en vrienden, mijn sterven moet U wel diep bedroeven, maar mijn taak was af.

Houdt moed, voor U gaat het tijdelijke leven voort, de genadige Heer zal U door de gebeden helpen en bijstaan. Ik dank U voor de goede zorgen waarmede gij mij in liefde hebt omringd tot het laatste ogenblik. Vergeet mij niet in uw gebeden; en gij, mijn duurzame kinderen, doe uw best en blijf uw moeder helpen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De Familiën

HIBAÚDE,  
VAN HOOREN,  
VAN DE CAPELLE,  
BARTELS.

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

De Ruyver, Nederbrakel. Tel 43470